

Dejlige Danmark

Hlustunar-
æfingar



Dejlige Danmark

Lytteøvelser i opgavebog

© 2008 Ásdís Lovísa Grétarsdóttir

© 2008 Erna Jessen

© 2008 teikningar: Böðvar Leós

Ritstjóri: Ellen Klara Eyjólfsdóttir

Öll réttindi áskilin

I. útgáfa 2011

Námsgagnastofnun

Kópavogi

Umbrot og útlit: Námsgagnastofnun

Lytteøvelse 1

Side 4

A. Hvor var du i sommerferien?

B. Jeg var i Danmark?

A. Nåh. Hvem var du sammen med?

B. Jeg var på besøg hos min farfar.

A. Hvad lavede du?

Min farfar bor i Jylland så jeg var mest der.

Vi var alle mulige steder både i alle mulige byer og så på landet. Jeg så slotte og masser af flotte bygninger. Danskerne har så mange gamle flotte bygninger.

A. Det er rigtigt. Så du Himmelbjerget?

Nej, men jeg så Ejer Bavnehøj. Du ved godt at det er Danmarks højeste bakke, ikke?

A. Ja det er også rigtigt. Hvad lavede du ellers?

B. Jeg var fx mange gange på stranden. Der var jeg næsten hver gang vejret var godt. Jeg prøvede at surfe det er altså så sjovt, men det var ret svært.

A. Du er også heldig at have familie i Danmark. Det må være sjovt at have en familie i et andet land.

B. Ja, det er det.

Lytteøvelse 2

Side 7

Kære Jan

Jeg ønsker dig et rigtig stort tillykke med fødselsdagen. 14 år er en sjov alder.

Jeg håber, at du får en god dag sammen med familien og gode venner.

Jeg håber, at du kan lide gaven. Det er lidt svært at finde på noget til dig.

Jeg glæder mig til vi ses.

Kærlig hilsen, Søren

Lytteøvelse 3

Side 7

Vi har spurgt tre unge mennesker om hvad de synes er rigtig dansk.

Jeg hedder Bettina

Jeg kommer først til at tænke på danske frikadeller. Det må være det mest danske man kan tænke sig. Hjemme hos mig spiser vi tit frikadeller og det gør man hjemme hos de fleste jeg kender.

Jeg tænker også på det danske flag, det røde med det hvide kors. Det kan man se over hele Danmark. Det må være rigtig dansk, ikke?

Jeg hedder Michael

Jeg synes også, at kartofler og frikadeller er typisk dansk. Det spiser vi meget hjemme hos os. Så kommer jeg også til at tænke på cyklen. Alle dem jeg kender i Danmark har en cykel og cykler meget. Vi er jo heldige i Danmark at have så mange gode cykelstier, så det er nemt at komme frem på cyklen.

Som nummer tre synes jeg at dronningen og hele kongefamilien er noget så dansk.

Jeg hedder Tomas

Jeg synes, at rugbrød, spegepølse og leverpostej er rigtig dansk. Jeg får altid mad med i skolen og næsten altid rugbrød med leverpostej og spegepølsemad. Det gør mine venner også? Cyklen er også noget af det mest danske. Alle kører på cykel, både unge og gamle. Så synes jeg ikke at man kan glemme H.C. Andersen. Jeg har læst næsten alle hans eventyr og så er han verdensberømt.

Lytteøvelse 4

Side 10

Det er radio vest. Vi bringer her en nyhed om en fantastisk redning op af vandet.

Man siger at hunden er menneskets bedste ven. Og der er noget om det.

Den norske dreng Tomas var på tur i fjeldene med sine forældre. Han ville gå lidt længere alene for at se en stor flod. Han kunne i hvert fald være lykkelig for at han havde sine forældres hund med sig, da han faldt ti meter ned i en flod og brækkede begge arme. Tomas lå hjælpeløs i vandet, da hunden sprang i vandet og trak drengen op på bredden af floden.

Men ikke nok med det. Den kloge hund løb tilbage til forældrene og gøede højt og meget så de kunne forstå at de skulle følge med. Hunden fulgte forældrene til Tomas. Han blev hurtigt kørt til sygehuset, hvor han fik gips på begge arme. Tomases far siger, at de er glade for at hen have sådan en klog hund som kæledyr.

Lytteøvelse 5

Side 12

Lise: Hej, Anne.

Anne: Hej

Lise: Hvordan går det?

Anne: Det går fint.

L: Gider du tage med på stranden?

Anne: Nu?

Lise: Vejret er så fint nu og vandet er dejlig varmt. Vi kan cykle derud.

Anne: Ja, det er jeg med på.

Lise: Skal vi tage madpakker med?

Anne: Vi skal i hvert fald have noget at drikke. Man skal drikke meget, når det er så varmt. Vi kan måske tage frugt med at spise.

Lise: Ja, fint. Jeg tager solcreme med, man må passe på ikke at få for meget sol og blive solskoldet.

Anne: Ja det er vist nok rigtigt. Mor bliver stik tosset, hvis jeg får for meget sol.

Lise: Skal jeg ikke komme over til dig, så vi kan cykle sammen derned?

Anne: Ok. Jeg skal bare lige finde badetøj og håndklædet frem, så er jeg klar når du kommer.

Lise: OK, vi ses om en halv time.

Anne: Jeg har for resten hørt at der er så mange vandmænd i vandet. Det er ikke særlig sjovt.

Lise: Hvis det kun er de blå vandmænd gør det ikke noget. Men vi kan også bare ligge lidt i sandet og lade være med at gå i vandet.

Anne: Ja, det er rigtigt. Vi ses.

Lise: Ok vi ses.

Lytteøvelse 6

Side 16

Jeg glædede mig meget til at besøge Danmark første gang. Jeg blev hellere ikke skuffet. Jeg havde en dejlig ferie. Jeg overnattede den første nat på et hotel i København, men næste dag tog jeg toget til Århus i Jylland, som er Danmarks anden største by.

Jeg tog det forkerte tog og kom til at rejse til Ålborg i stedet for. Det gjorde ikke så meget. Det er en spændende by at komme til. Jeg nåede at gå i Tivoli i Ålborg og prøve deres flotte rutchebane.

Næste dag tog jeg så til Århus. Der var jeg i 3 dage, hvor jeg overnattede hos min onkel. Det er sjovt at komme til Århus og det er interessant at komme til den gamle by med alle de gamle flotte bygninger.

Efter at have været i Århus tog jeg turen til Odense. Som alle ved er det H.C. Andersens fødeby. Jeg skulle selvfølgelig se det lille H.C. Andersens hus.

Der var jeg kun i to dage, men jeg ville gerne have været lidt længere på Fyn, men det må jeg så gøre en anden gang.

Lytteøvelse 7

Side 19

Besøg Dyreland og lav din egen bamse. Du kan vælge mellem mange bamseskind og klæde bamsen på. Det er nemt og supersjovt.

Vikingeflåden

Ta' brillerne på, og dump ned i et fantastisk middelaldereventyr. Filmen Spellbreaker byder på riddere, prinser og prinsesser og masser af flotte effecter.

Tag kørekort i Legoland. Det er ikke nødvendigt at være 18 år for at få kørekort i Trafikskolen i LEGOLAND. Børn mellem 7 og 13 år kan lære, hvordan de skal køre i trafikken.

Hop op i rutschebanen, hvis du er klar til en kanon turbotur. Det går op og ned og rundt i vilde kurver. Kan du mon klare den sorte tunnel, når det går rigtig stærkt? Eller den fantastiske acceleration, når der samtidig er rigtig langt ned? Er du klar til nedtælling og en vild cool oplevelse? For børn over 120 cm.

Lytteøvelse 8 (Transport)

Side 27

Nummer 1

- A. Hej.
- B. Hej.
- A. Hvor skal du hen?
- B. Jeg skal til fodbold.
- A. Nå, men er du ikke vant til at cykle?
- B. Jo, men min cykel er blevet stjålet.
- A. Nej, hvor ærgeligt.
- B. Ja, det er første gang jeg tager bussen derud og jeg ved slet ikke, hvor det er bedst at stå af.
- A. Du må nok spørge buschaufføren, hvor det nærmeste busstoppested er.
- B. Ja, det er nok bedst.

Nummer 2

- A. Goddag.
- B. Goddag.
- A. Må jeg venligst se din billet?
- B. Øh, jeg har ikke nogen billet, jeg troede man kunne købe den i toget.
- A. Nej, det kan man altså ikke. Det ville være for farligt at gå rundt i toget med billetter og en masse penge, jeg kunne blive overfaldet og røvet.
- B. Ja, det kan jeg godt se, men øh, hvad skal jeg så gøre.
- A. Ja, egentligt skulle jeg give dig en bøde, men hvis du hopper af på næste station, og køber dig billet, så slipper du for bøden denne gang.
- B. Ok, tak skal du ha'.

Nummer 3

- A. Hej, pas lige på du!
- B. Hvad sker der?
- A. Jeg var da lige ved at cykle ind i dig!
- B. Ja, du kan da bare køre mere forsigtigt.
- A. Hvad mener du? Du kan ikke bare stoppe op på cyklen uden at række hånden i vejret.
- B. Gud, skal man det, jeg troede kun man skulle række hånden ud, når man drejer til højre eller venstre.
- A. Nej, og jeg tror du skal stille cyklen derhjemme mens du lærer færdselsreglerne.

Nummer 4

- A. Nej, hvor er jeg træt af den her motorvej. Der er altid trafikkaos på det her tidspunkt.
- B. Ja, vi har holdt stille i 10 minutter nu. Jeg er bange for at vi kommer for sent.
- A. Vi skulle måske tage toget i stedet for?
- B. Ja, måske. Benzinpriserne er jo også blevet enormt høje.
- A. Ja, og så kunne jeg sidde og læse i en bog i stedet for, at skulle køre og være irriteret.
- B. Ja, skal vi ikke lade bilen stå hjemme i morgen og tage toget?
- A. Jo, det synes jeg også.

Nummer 5

- A. Hej,
- B. Hej,
- A. Jeg er ikke vant til at se dig her.
- B. Nej, jeg er vant til cykle i skole.
- A. Hvorfor tog du ikke cyklen i dag?
- B. Vejret er simpelthen for dårligt, al den sne gør det umuligt at komme frem.
- A. Jeg tager altid Metroen, det er den hurtigste vej gennem byen.
- B. Ja, det ved jeg godt, men jeg er ikke så glad for at køre rundt dybt under jorden.
- B. Nej, det kan jeg godt forstå, men jeg lærte at køre med undergrundsbanen da jeg boede i Paris. For der turde jeg ikke cykle.
- A. Nej, det kan jeg godt forstå. Det havde jeg heller ikke turdet.

Lytteøvelse 9

Side 31

Du hører en nyhed fra avisen.

En dansker var på vej til Tyskland med toget for at købe en ny bil. Han havde over 100.000 danske kroner i lommen. Manden skulle på toilettet, da pengene faldt ud af hans lomme og forsvandt ned i kummen og ud på skinnerne. Han kom til at tabe over 100.000 kroner ned i toilettet.

Pengene blev skyllet ud på skinnerne.

Manden ringede til politiet, som fik det næste tog til at standse så billetkontrolløren kunne samle pengene op. Men han fandt kun 30.000 kroner.

Mange af passagererne hjalp kontrolløren med at samle pengene op fra skinnerne, men nogle af dem glemte vist at aflevere pengene og en del er sikkert også blæst væk.

Lytteøvelse 10

Side 33

Dig og dine venner er i København og I beslutter jer for at tage på sightseeing med turistbussen

Velkommen ombord i bussen. Her på venstre hånd kan I se Hovedbanegården, Danmarks største togstation. Vi kører nu ud på Vesterbrogade og på højre hånd ser vi indgangen til den flotte forlystelsespark Tivoli.

Her for enden af Vesterbrogade kan I se en stor plads. Det er Rådhuspladsen og her til højre er selve Rådhuset.

I kan se, at folk strømmer over Rådhuspladsen og hen ad gaden derover. Det er Danmarks længste gågade Strøget. Vi kører nu ned ad H.C. Andersens Boulevard og drejer ind ad Stormgade.

Se den store smukke bygning her på hjørnet. Hvis I kigger ind ad de små vinduer kan I se gammelt tøj fra vikingetiden. Det er Danmarks nationale museum. Vi kører nu videre langs kanalen. Det gamle slot med tårnet på højre hånd er Christiansborg. I Christiansborg tales der meget om politik, for det er Danmarks folketingsbygning.

Vi kører nu hen langs Holmens Kanal og forbi et stort smukt hus, hvor man kan se teater, og ballet. Det er Danmarks Kongelige Teater. Vi kører videre og ud på Kongens Nytorv. Om vinteren kan man stå på skøjter midt på torvet.

Her over kan I se en havn med mange flotte sejlskibe og huse i alle mulige farver. Det er Nyhavn. Nyhavn er også kendt for sine mange restauranter og kroer.

Vi kører nu ned ad Bredgade i retning af Østerbro. Her på højre hånd kan I se Dronningens smukke slot Amalienborg. Her står vi af, for at kigge lidt på livgardens vagtskifte.

Lytteøvelse 11 (ZOO)

Side 37

1. Du køber billetter til Københavns Zoo ved indgangen. Indgangen vender mod Roskildevej. Ved siden af indgangen ligger Zoo butikken.
2. Du går ind i haven og går lige hen mod Fuglesøen. I Fuglesøen ligger der en lille ø hvor gibbonaberne bor.
3. Du går videre, forbi uglerne og toiletterne. Du går ned ad trapperne og står ved buret hvor isbjørnene bor. Isbjørnene har en sø ligesom brunbjørnene
4. Du går op ad trapperne igen og forbi brunbjørnene Du kigger på ulvene og drejer til højre. Du går imod hjortesvinet og ind i elefanthuset. Inde i elefanthuset, kan du se elefanterne når de ikke gider være udenfor.
5. Når du kommer ud af elefanthuset drejer du til højre og går ned til søløverne. Ved siden af søløverne svømmer pingvinerne. Søløverne og pingvinerne er naboer.
6. Du går nu igennem central haven. Du stopper op og køber dig en is. Så går du til venstre og lige inden du kommer til pølsevognen drejer du til højre, forbi myreslugeren og så igen til venstre. Du står nu ved ormegården. I ormegården kan du se en hel masse forskellige slanger. Nogle af slangerne er farlige, så pas på fingrene.
7. Friluftssarenaen er et stort grønt område hvor du f.eks. kan se teater. Løverne bor ved siden af friluftssarenaen. Der er en vold med vand i så løverne ikke kan komme over. Og så kan man også se løverne gennem glas.
8. Du tager nu det lille tog, ved siden af kamelerne. Kamelerne kan godt lide at kigge på toget og alle menneskerne der kører med det.
9. Du kører forbi dyrlægen. Toget stopper ved gartneriet. På den modsatte side af vejen bor flodsvinene. Flodsvinene har en lille flod hvor de kan svømme rundt.
10. Toget kører videre og drejer til højre og stopper ved papegøjeburet. Papegøjernes bur står ved siden af det store grå hus, der hedder tropezoo. Her står du af for man kan nemlig spise sin madpakke ved siden af papegøjerne.

Lytteøvelse 12

Side 42

- B. Det er lidt langt at gå helt ud til Langelinje.
- A. Men det er hyggeligt at gå her langs havnen og så er vejret så godt.
- A. Nej! Er det ikke Den lille havfrue der sidder der?
- B. Jo, er det ikke?
- A. Jeg troede at den var meget større.
- B. Ja det troede jeg også.
- A. Så sidder den på en sten ude i vandet.
- B. Jeg har læst så meget om den og havde forestillet mig at den var så stor og flot.
- A. Ja, og så er det bare en lille figur på en sten.
- B. Den er et symbol for København. Alle ved at det er København når man ser et billede af den.
- A. Skal vi ikke tage billeder af hinanden foran havfruen.
- B. Hvis vi kan komme til. Her er så frygtelig mange turister.
- A. Prøv lige at se drengen der han kravler op på havfruen. Han vil ha' et billede af sig selv siddende der.
- B. Nej... nu faldt han i vandet. Se han er pjaskvåd.
- A. Det er godt at vandet ikke er så dybt.
- B. Tag nu det billede af mig.

Lytteøvelse 13 (Tivoli)

Side 46

- A. Hej Julie!
- B. Hej Frederik!
- A. Har du hørt hvad der er sket i Djurs Sommerland.
- B. Nej, hvad er der sket.
- A. Den nye rutschebane røg af sporet.
- B. Det er løgn.
- A. Nej, rutschebanens sidste vogn rev sig løs og fortsatte rundt på banen alene.
- B. Nej, hvor utroligt.
- B. Ja, indtil den væltede ned på jorden.
- B. Gud. Kom der nogen til skade.
- A. Ja, der var fire personer i vognen.
- B. Var det alvorligt.
- A. Nej heldigvis ikke, men der var to der kom på sygehuset, den ene brækkede benet og den anden fik hjernerystelse.
- B. OK. Men hvad så med os, tror du skolen tager derover alligevel, vi skal jo af sted i næste uge?
- A. Jeg ved det ikke, vi skal nok spørge lærerne.
- B. Ja, det bliver vi nødt til.
- A. Jeg ved de har åbnet igen. Men rutschebanen er lukket indtil de har ordnet vognen.

Lytteøvelse 14

Side 50

- A. Hej Henrik!
- B. Hej Susanne!
- A. Er du taget alene på Bakken?
- B. Nej, men mine venner Marin og Poul har siddet og spillet på spilleautomaterne i en time.
- A. Ok, men hvorfor sidder så du her?
- B. Du ved godt at vi er for unge til at spille derinde man skal jo være 18 år.
- A. Ja, det er jo rigtig nok,
- B. Og der er en masse politifolk på vagt, fordi det er blå mandag. Jeg gider i hvert fald ikke blive anholdt i dag.
- A. Tror du de ville anholde dig for at spille på automaterne.
- B. Nej, måske ikke, men de ville i hvert fald smide mig ud eller køre mig hjem til far og mor.
- A. Ja, det ville ikke være særlig sjovt.
- B. Hvad med dig, hvorfor er du alene?
- A. Mine veninder Hanne og Bente er i rutschebanen for femte gang.
- B. Tør du ikke køre i den.
- A. Jo, Jo, selv om den er gammel tør jeg godt, men jeg fik ondt i maven af radiobilerne.
- B. Hvorfor det, kørte I så stærkt?
- A. Nej, man kan ikke køre så stærkt, men der var nogle drenge der hele tiden kørte ind i os, og til sidst fik jeg kvalme.
- B. Ja, det kan jeg godt forstå.
- A. Nå, men nu sidder vi to her, vi skulle måske finde på noget at lave?
- B. Hvad med at købe kakao og flødeskumskager inde hos Madam blå.
- A. Nej, helst ikke, det tror jeg ikke min mave kan tåle.
- B. Nå, nej selvfølgelig ikke.
- A. Hvad med at gå i Isbaren og købe en soft-ice?
- B. Ok, men så må du love at gå med mig i spøgelseshuset bagefter.
- A. Ok, så siger vi det.
- B. Lad os komme af sted inden de andre finder os.

Du hører nu resten af Fyrtøjet

Fyrtøjet

af H.C. Andersen

Fortsættelse

Hunden løb tilbage til slottet med prinsessen. Men om morgenen fortalte hun kongen og dronningen, at hun havde haft sådan en underlig drøm: Hun havde redet på en kæmpe stor hund, og så havde en soldat kysset hende. Den aften blev en gammel hofdame sat til at holde vagt ved prinsessens seng. Hunden hentede igen prinsessen. Men hofdamen tog gummistøvler på og fulgte efter. Hun så, hvor prinsessen blev båret hen, og satte et kryds på husets port. Da hunden denne gang løb tilbage med prinsessen, så den krydset porten til soldatens hus. Hunden satte nu kryds på alle porte i hele byen. Og det var klogt gjort, for næste morgen kunne ingen finde ud af, hvilken port der var den rigtige. Men samme aften bandt dronningen en pose fyldt med gryn på ryggen af prinsessen og klippede hul i posen, så grynene kunne drysse ud.

Om natten havde hunden igen været der efter prinsessen, og nu kunne kongen og dronningen følge sporet af gryn fra slottet til soldatens hus. De satte soldaten i kachotten, Uhm hvor var der mørkt og kedeligt.

“I morgen skal du hænges” sagde de til ham. Det var ikke rart at høre. Og fyrtøjet havde han glemt hjemme på sit værelse. Tidligt næste morgen skyndte alle byens folk sig af sted for at se hængningen. Fra kachotten så soldaten en skomagerdreng, som kom pilende lige hen imod ham. Hvis du henter mit fyrtøj, får du fire skillinger” sagde soldaten. Drengen tog benene på nakken og hentede fyrtøjet.

Uden for byen var der opstillet en stor galge, og soldaten stod allerede parat oppe på stigen. Men da de ville slå rebet om hans hals, bad han om at få et sidste ønske opfyldt: Han kunne så godt tænke sig en pibe tobak. Det ville kongen ikke sige nej til. Soldaten tog fyrtøjet og slog ild, en..to..tre gange. Og der stod hundene; den med øjne så store som tekopper, den med øjne så store som møllehjul og den med øjne så store som møllehjul og den med øjne så store som Rundetårn “Hjælp mig nu, så jeg ikke bliver hængt” sagde soldaten.

Og hundene tog dommerne og hele rådet og kastede dem så højt op i luften, at de faldt ned og blev slået i stykker. “Jeg vil ikke” sagde kongen. Men den største hund tog både ham og dronningen og kastede dem efter alle de andre.

Lille soldat, du skal være vores konge og have den dejlige prinsesse” råbte folkene i byen nu. Så kom prinsessen ud af kobberrslottet og blev dronning. Brylluppet varede i otte dage, og hundene sad med til bords og gjorde store øjne.